

EEUWIG DANKBAAR VOOR VERTROUWEN

'Je komt in je leven één of twee docenten tegen die echt iets voor je betekenen. Dat heb ik met Marijke van Altra College Jellinek. Zonder haar had ik dit pad nooit gevonden.' Die ene goede docent kwam pas laat in het leven van Romy. Maar gelukkig niet té laat.

Soms gooit het leven teveel drempels op. Als kind werd Romy zwaar mishandeld, geestelijk en lichamelijk. Uitgescholden voor junk door haar vader, begon ze op elfjarige leeftijd al te blowen. Romy: 'Ik dacht: dan zal ik een junk worden ook.' In de tweede klas van de brugklas havo-vwo, ging het echt mis. Ze werd opgenomen in een psychiatrische inrichting, waar ze ruim elf maanden verbleef. Bij terugkeer, inmiddels bijna zestien, was van goede opvang of begeleiding geen sprake. Romy: 'Een jaar heb ik niks gedaan. Ik ging niet meer naar school, er kwam geen leerplicht langs, geen school informeerde naar mij. Ik was niet meer in beeld.'

AFGELEDEN

Na een mislukte poging op een ROC een diploma te behalen, ging ze aan de slag in een slagerij. Romy: 'Ik werkte zes dagen in de week. Ik was op de vlucht voor mezelf. Door lichamelijke klachten kon ik het werk niet volhouden en belandde ik weer thuis.' Na intensief werken ineens fulltime thuis; die overgang viel niet goed. Romy: 'Ik ben toen heel erg afgeleden. Ik blowde van 's morgens vroeg tot midden in de nacht. Therapeut na therapeut liep ik af, maar met geen voelde ik een klik.'

VEILIGE PLEK

Twee jaar later, inmiddels 23 jaar, klopte Romy bij Jellinek aan. Ze wilde van het blowen af. Romy: 'Daar ontmoette ik een geweldige therapeut en we zijn hard aan de slag gegaan. Hij stelde me voor weer naar school te gaan.' Zo kwam Romy in contact met Marijke van Altra College Jellinek. Romy: 'Mijn faalangst was overweldigend, maar haar enthousiasme, haar vertrouwen in mij werkte zo aanstekelijk. Daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Mijn zelfvertrouwen groeide en ik begon te ontdekken wat mijn interesses zijn.'

PASSIE VOLGEN

Uiteindelijk vond Romy haar roeping, een voor velen verrassende keuze. Romy: 'Ik koos niet voor wat anderen voor mij wilden, maar volgde mijn hart en mijn passie. Ik besloot hondentrimmer te worden.' Docent Marijke steunde haar in haar keuze en was even enthousiast. Romy volgt nu de opleiding tot hondentrimmer. Ze heeft aanleg en stoomt door de opleiding heen. Haar droom? Een eigen trimsalon.

Romy is een gefingeerde naam.

'Mijn faalangst was overweldigend, maar haar enthousiasme, haar vertrouwen in mij werkte zo aanstekelijk.'



Wil je meer weten over Romy?
Haar uitgebreide verhaal vind je op
www.altra.nl/ons-onderwijs/onze-leerlingen/romy/

